

LAUDATIO

Bij de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Cultuurprijs 2018 op 25 oktober aan

PIA MEUTHEN

Beweging en verstillings, spierkracht en tederheid, rijkdom en soberheid; alles vloeit vanzelfsprekend samen in de wonderde wereld van Pia Meuthen.

Herkenbaar en gelaagd zijn haar voorstellingen, over mensen en hun emoties. Wezensvragen worden verkend en beantwoord. Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Wie zijn wij nu echt? Pia Meuthen geeft er met haar bezielde dansers gestalte aan, verbeeldt wat iedereen voelt maar niemand kan benoemen. Soms tegen het decor van industrieel erfgoed, soms in een zaal met alleen een paar touwen. Soms met een soundtrack, soms in stilte. Maar altijd met ruimte voor eigen interpretatie door de toeschouwer. Zo weet Pia Meuthen eenieder overal ter wereld persoonlijk te raken.

Het vinden van een eigen draai is het ultieme doel voor iedere kunstenaar. Een kunstvorm heruitvinden is alleen voorbehouden aan de allergrootsten. Pia Meuthen staat op die hoogste trede met haar wervelende versmelting van dans, circus en muziektheater. Zij maakt ons opnieuw duidelijk dat kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie is. Niet alleen als maker en artistiek leider, maar ook als docent en inspirator van generaties dansers en circusartiesten.

Het oeuvre van Pia Meuthen is even woordeloos als veelzeggend. Daarom ontvangt zij vandaag de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.